

Elk einde is een begin - Margot Vangoethem

Het was zover. Hij had altijd het beste van zichzelf gegeven, niets had hem tegenhouden om elke dag weer zijn uiterste best te doen. Nu was zijn tijd gekomen. Hij had zijn strijd geleverd. Hij kon niet meer. Daar hing hij dan, verschrompeld, uitgedroogd, zich met zijn laatste krachten vastklampend. Maar de wind gebood hem op te geven, voorzichtig liet hij los. Hij dwarrelde door de lucht tot hij uiteindelijk met een zachte plof neerviel. Daar lag hij dan, tussen de andere blaadjes die het ook hadden moeten opgeven, en hij besepte dat de winter weer langzaam in aantocht was.