

## **Ware liefde - Turk René**

Op hun heuglijke dag tatoeëerden ze elkaar. Zij haar bijnaam op zijn knokkels. Hij de zijne op die van haar.

'En op de borst' vult hij aan. Hij trekt zijn boordje iets naar beneden. Ik lees haar troetelnaam op zijn witte vlees.

Als ik vraag of huwelijken van de Roma weleens stranden, lacht hij breeduit. En trekt hij zijn shirt verder naar beneden.